



Vroeger een drukke vaarrote, nu is de Wetering bedekt met kroos. De monumenten zijn erg gewild

## Stukje grachtengordel

**D**e Wetering is net te breed om overheen te springen. Een kaarsrechte streep, precies in noord-zuidrichting. Vroeger was het een belangrijke trekvaart, waarover de kaas naar Woerden werd gevaren. Nu is de Wetering bedekt met kroos. Aan weerszijden van het water liggen tientallen monumentale panden, dicht tegen elkaar aan. Ze zijn antiek en mo-

dern tegelijk. Wie een blik werpt in de huizen, ziet glanzende parketvloeren en kleurige designmeubels. Zo lijkt de Wetering een klein, verstild stukje grachtengordel midden in het Utrechtse veenweidelandschap, het mooiste stukje van het Groene Hart.

Vroeger werd er hard gewerkt in het dorp. In elk pand was een winkel gevestigd. Kees

### KAMERIK

|                   |   |
|-------------------|---|
| Inwoners          | 3814                                      |
| Gemeente          | Woerden (Utrecht)                         |
| Ligging           | Groene Hart, 3 km ten noorden van Woerden |
| Gemiddeld inkomen | 16.381 euro                               |
| Grootste partij   | CDA                                       |
| Basisscholen      | 3   |
| Winkelaanbod      | Redelijk                                  |

Timmerman (77) heeft ze zien komen en gaan. 'Dat leegstaande huis,' zegt hij, wijzend op een statig wit pand, 'was ooit het gemeentehuis, toen de secretarie, daarna een kruidenier, toen een kleermaker en op het laatst een handel in oude boeken, maar dat liep geloof ik niet zo goed.'

Timmerman is als een van de weinige bewoners langs de Wetering geboren en getogen, in Kamerik. Maar toch kent het dorp de laatste jaren veel nieuwe aanwas. Dat is te danken aan het nieuwbouwwijkje, dat in recordtempo uit de grond werd gestampt toen het dorp door de gemeente Woerden werd ingelijfd. Sindsdien zijn de smalle straatjes langs de Wetering dagelijks het toneel van fietsende schooljeugd.

Gelukkig verrees de nieuwbouw op gepaste afstand van de oude dorpskern. Het dorp kreeg er een mooi park bij, met nog meer water vol kroos en precies zo'n knus bruggetje als over de Wetering. Kamerik werd een kinderparadijs. Lekker skaten en fietsen. En schaatsen, als er ooit nog eens ijs komt. Het is geen straf om in Kamerik op te groeien.